

Orgelactiviteiten tijdens De Nacht van de Geschiedenis

Antwerpen:

Poëtisch orgelconcert in de Sint-Pauluskerk

Veemarkt, Antwerpen

19:00

(13,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 11,00€)

Tijdens de nacht van de geschiedenis laten organist Peter Van de Velde en dichteres Reine De Pelsemeer muziek en poëzie in dialoog gaan. Ze zorgen voor een intrigerend programma dat heden en verleden verbindt. Gedichtencycli over Queen Elizabeth I, de Trojaanse oorlog en de mythe van Hero en Leander vormen samen met orgel improvisaties en muziek van o.a. William Byrd, John Dowland en Jehan Alain een uniek verhaal. Niet te missen! Drinkje achteraf inbegrepen! Meer info via <http://www.davidsfonds.be/activity/division/activitydetail.phtml?id=47063>

Het orgel van Carolus Borromeus en zijn organist

Carolus Borromeuskerk, Consciencesplein, Antwerpen

20:30

(10,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 8,00€)

Davidsfonds Putte-Grens maakt kennis met het uit de achttiende eeuw stammende orgel van de Carolus Borromeuskerk van Antwerpen. Emmanuel Van Kerckhoven bespreekt de geschiedenis en de restauratie van het orgel en laat de uitzonderlijke mogelijkheden van dit orgel ontdekken. Hij sluit dan ook af met de uitvoering van een stuk orgelmuziek.

Un arco di Gioia door Antwerps Barok Ensemble

Sint-Jozefskapel, Augustijnlei 76 Brasschaat

20:00

(13,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 10,00€)

Voor deze editie van De Nacht van de Geschiedenis hebben we een prachtige avond barokmuziek voor onze leden. Het Antwerps Barokensemble is een gevestigde waarde in het Antwerpse muzieklandschap en bestaat uit JeongSun Goo (barokviool) – Pauline Bergsma en Jef Van Boven (traverso) – Hilde van Hoijweghen (barokcello) en Marie-Ange Boost (klavecimbel en orgel). Het zijn allemaal professionele musici die de barokmuziek willen kenbaar maken in een gezellige kamermuzieksfeer. Ze brengen werken van o.m. J. B. de Boismortier, G. Ph. Telemann, J. L. Krebs, C. Ph. E. Bach en P. Locatelli.

Limburg

Het Sint-Quintinusorgel

Sint-Quintinuskathedraal en het Smaaksalon, Kortstraat 6, Hasselt

20:00

(25,00€/ Kinderen 15,00€)

In de Nacht van de Geschiedenis zet Davidsfonds Hasselt het kathedraalorgel in de schijnwerpers. Johan Hermans brengt ons een mix van orgelmuziek en informatie over het orgel in het algemeen,

en het kathedraalorgel in het bijzonder, aangevuld met spitante orgelverhalen. Na deze boeiende en luisterrijke voorstelling volgt een zoete receptie in Het Smaaksalon. De opbrengst van het evenement gaat naar het goede doel: Jeugd en taal. De Nacht start om 20.00 uur in de Hasseltse Kathedraal en kost 25 euro.

Orgels in Sint-Truiden

Start O.L.Vrouwkerk, Grote Markt, Sint-Truiden

19:30

(12,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 10,00€)

Tijdens deze Nacht van de Geschiedenis gaan we luisteren naar enkele bijzondere orgels in Sint-Truiden. Drie organisten geven uitleg en bespelen de orgels in de O.L.Vrouwkerk en de Minderbroederskerk, en de beiaard in het stadhuis. Organisten: Evgeniya Galyan, Frederik Reynders, Noël Reynders. Na afloop is er tijd voor ontmoeting: een babbel, een drankje en een hapje, tijdens de receptie in Museum De Mindere. Gezamenlijke organisatie van Davidsfonds afdelingen Sint-Truiden en Brustem-Ordingen-Aalst.

Nacht van de Geschiedenis

Sint-Martinuskerk, Solidariteitsplein, Stevoort

19:30

(12,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 10,00€)

Gevarieerd programma op orgel, hoorn en koperblaasinstrumenten, van barok tot romantiek. Werken van o.a. J.S. Bach en Henry Purcell. Na een uurtje ronden we af met een gezellige babbel en een drankje. Reserveren via stevoort-wijer@davidsfonds.net + betaling op rekening BE 4599 5290 8156 + vermelding van naam en aantal kaarten.

Oost-Vlaanderen

Muziek in het convent

Kerk Groot Begijnhof, Sint-Amandsberg

20:00

(8,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 6,00€)

Uit het begijnhof van Gent, dat in 1234 werd gesticht, moesten 138 jaar geleden alle begijnen de wijk nemen naar Sint-Amandsberg. In de conventen en huisjes werkten én zongen de bewoonsters, zowel bij het dagelijks werk als bij grote feesten. Die liederen werden vastgelegd in Het Lied van de Regel. Dit zijn 14 taferelen geschilderd op doek. Daarnaast is er een prachtige tentoonstelling in de kerk van het Begijnhof van allerlei orgels, waar Henk Allery ons daarbij graag wil begeleiden. De avond wordt afgesloten door een concertje van enkele begijnenliederen gebracht door het koor Giacoso.

Het orgel, klinkende getuige van een rijke geschiedenis

Sint-Nicolaaskerk, Grote Markt, Sint-Niklaas

14:00

(10,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 8,00€)

Nicolas De Troyer, organist-clavenist en musicoloog, neemt ons mee in de rijke geschiedenis van het orgel, koning onder de instrumenten. Hij houdt een lezing over de geraffineerde bouwstructuur, wetenschappelijk inzicht, ambachtschap en artistieke creativiteit. Daarbij combineert hij woord en muziek. Zo ervaart u de klinkende schoonheid van het Flentrop-orgel, staaltje van menselijk vernuft. Na de lezing wordt de gelegenheid geboden het orgel en de kerkschat van dichtbij te bewonderen.

We zullen Cecilia vieren

Sint Denijskerk, Kalkendorp, Kalken

19:30

(8.00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 6.00€)

We reizen doorheen de muziek in Kalken en Laarne van de 17e tot de 20e eeuw. Van marktliederen tot polka, van orgelmuziek tot muziekatelier. Met harmonie en accordeon gaan we terug in de tijd van een bloeiende muzikale traditie in ons dorp. I.s.m. Vereniging voor lokale geschiedenis van Kalken en Laarne.

Nacht van de Geschiedenis: Muziek

Alle Heiligenkerk, Schoolstraat 32, Nederzwalm

20:00

(3,00€/ Davidsfond Cultuurkaart 2.00€)

Lezing, bespeling & demonstratie van materialen uit de orgelbouw. Hoe werkt een orgel? Wat maakt het orgel van Nederzwalm zo bijzonder? Mogelijkheid tot geleid bezoek aan het orgel.

Het orgel, klinkende getuige van een rijke geschiedenis

Dekenale Kerk, Dorp, Oosterzele

20:00

(8.00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 6.00€)

Organist en musicoloog Nicolas De Troyer, neemt u mee in de rijke geschiedenis van het orgel. Daarbij combineert hij woord en muziek en laat hij u de klinkende schoonheid ervaren van het recent volledig gerestaureerde Van Peteghem-orgel.

Vlaams-Brabant en Brussel

De orgels van de Basiliek en hun historisch belang

Basiliek, Kerkplein, Grimbergen

19:30

(5.00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 4.00€)

Kennismaking met de geschiedenis van de orgels in de Basiliek en bespeling van beide orgels door Organist Kamiel Dhooghe

Een honderjarig orgel vertelt...

Sint-Pieterskerk, Kerkstraat, Zemst

19:30

(8.00€)

De Sint-Pieterskerk van Zemst verwierf in 2001 een honderdjarig Van Beverorgel. Twee organisten verwant met de Zemstse contreien - Peter De Waele en Wouter Verheyden - gaan die avond het publiek inwijden in de geschiedenis, de techniek en de muzikale kwaliteiten van dit romantische

orgel. Na de voorstelling in de kerk wordt een drankje aangeboden in de staminee van de Semse (100 m van de kerk).

Het historisch Van Beverorgel in de Sint-Lambertuskerk

Sint-Lambertuskerk, Sint-Lambertusplein, Laken

19:30

(10,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 6.00€)

Van Bever was een orgelbouwer die in de 19-e eeuw erg actief was in Laken, Brussel en Brabant : in de OLV-kerk én in de St.-Lambertuskerk te Laken staan er orgels van deze bouwer. Op 21 maart krijg je de kans om in de St.-Lambertuskerk kennis te maken met het instrument en met de typische kenmerken en klank van een Van Beverorgel. Jean-Pierre Draps nazaat van Van Bever, orgelrestaurateur en -stemmer, zal zijn vakkennis delen. Afwisselend op de lezing horen we enkele orgelstukken die Willem Ceuleers, organist aan de St.-Lambertuskerk, voor ons ten beste geeft.

De geschiedenis van de muziek in Kortenberg van 1400 tot 1700

Bibliotheek Kortenberg, Engerstraat 120, Kortenberg

20:00

(5,00€)

Dr. Hist. Henri Vannoppen zorgt voor een totaalbeeld van muziek over klokken in kerktorens, geklasseerde 18de eeuwse orgels. Rond 1400 was de doedelzak populair in de huwelijksstoeten, in de 17de eeuw was het de viool, in de 20ste eeuw was het de trekzak of accordeon. De fusie Kortenberg was en is sedert de tweede helft van de 19de eeuw rijk aan fanfares. In de 20ste eeuw kreeg men nieuwe muzikale gezelschappen ook de populaire zangers zoals Janneman, Rudy Anthony en Danny Fabry stammen uit onze dorpen. Dus voor ieder muziek naar keuze!

Een muzikale Nacht van de Geschiedenis

O.L.Vrouw-ten-Poek kerk, Grote Markt, Tienen

20:00

(10,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 8,00€)

Zet vijf instrumenten en vijf docenten van de Academie Regio Tienen samen. Laat hen een favoriet pareltje kiezen uit de rijke internationale en Belgische muziekgeschiedenis. Voeg daarbij een rasverteller - stadsgids die het verhaal van een beroemd kerkorgel en het historische kader vertelt. En je hebt een uitgelezen menu voor deze Nacht van de Geschiedenis van Davidsfonds Tienen. Kom proeven van een fijn avondje uit. www.art27 en info@art27.be. Kaarten: 10 euro - 8 euro met Davidsfonds Cultuurkaart en abonnement ART27, 5 euro min- 18 jarige en jeugd abonnement ART27 GRATIS Info & reserverentienetien@davidfonds.net - 0476 488 205 (Davidsfonds secretariaat) www.art27 en info@art27.be

West-Vlaanderen

Orgelconcert op het Van Peteghemorgel door Jan Vermeire

Sint-Michielskerk, Markt 1, Ichtegem

20:00

(7.00€)

De befaamde organist Jan Vermeire speelt een recital op het gerestaureerde Van Peteghemorgel in de Sint-Michielskerk van Ichtegem. Hij wordt vaak gevraagd als concertorganist in binnen- en buitenland. Het voorbije jaar was hij te horen in Nederland, Spanje, Portugal, Polen, Duitsland, Slowakije, Frankrijk en maakte hij een grote concerttournee in de Verenigde Staten. Inleiding door Willy Hosten met een lezing over het Van Peteghemorgel en de Sint-Michielskerk. De Sint-Michielskerk bevat nog enkele delen van het oude 15de eeuwse laat-romaanse kerkje. In 1884 verdween het romaanse schip en kwam een driebeukig schip in de plaats. Het Van Peteghemorgel dateert van 1767. In 1980 volgde een restauratie van het Van Peteghemorgel.

Straffe muziekvertelsels

Start in Marialoopschool, Marialoopsteenweg 55, Meulebeke

19:30

(12,00€/ Davidsfonds Cultuurkaart 8,00€)

Davidsfonds Meulebeke strijkt neer in Marialoop, een Meulebeekse hoek bol van verrassende geschiedenissen. Je weet niet wat je hoort. Devote wonderbaarlijke vertelsels, met een hilarisch muzikaal tintje om en rond de bedevaartskapel. Het historisch orgel in de parochiekerk, klanken ontdekken van een instrument om te koesteren! En verder dansen wij volks de lente in, op schalmei en bij de orgelman. Wie niet meezingt is gezien. Plaatsen beperkt, wees er snel bij! Met Davidsfonds voordeelkaart 5 euro - Davidsfonds Cultuurkaart 8 euro - anderen 12 euro